

Jaargang 2 nummer 8  
december 2014

# DE MANTTEL



## Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Van het bestuur
- 7 Kerstactiviteiten
- 8 Hoor de schreeuw
- 9 Wist u dat  
Uit de parochie
- 11 Geloofsgemeenschappen
- 12 Vieringen met kerstmis, oud en nieuw
- 13 Liturgische kalender
- 23 Contactgroepen Rondom de Torens  
Parochiestatistiek
- 24 De parochie uit
- 25 Jongerennieuws
- 27 Kinderpagina
- 28 Fotopagina

## Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -  
Pastorie H. Martinus  
Kerkstraat 10  
5431 DS Cuijk  
tel. 0485-312555  
email: [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)  
twitter: @MartinusCuijk  
website: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl)  
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk  
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232  
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van  
9.30 uur - 12.00 uur.

## Van de redactie

Weet u, in onze parochie weten we van elkaar dat we met elkaar verbonden zijn door ons geloof in Jezus, de Zoon van onze Vader, die voor ons een voorbeeld wilde zijn. In de komende maand leven we toe naar de herdenking van Zijn geboorte, het feest van Kerstmis. Hij bracht het licht in de wereld, Hij was de Weg, de Waarheid en het Leven.

Samen met miljoenen christenen over de hele wereld staan wij, als piepklein groepje in de geloofsgemeenschappen binnen de parochie van de H. Martinus, klaar om Zijn boodschap uit te dragen, in woord maar zeker ook in daad. De kerstpakkettenactie zal zonder meer slagen, we zullen de slachtoffers van de Ebolaramp in Afrika niet vergeten en ook de Adventsaktie, waarover u op bladzijde 9 meer leest, zal bedacht worden in onze giften. En terecht, want wij kunnen dat ons veroorloven, ook als zijn het kleine bijdragen.

En daarnaast is de Advent een tijd om ons te verdiepen in ons geloof, met alle zekerheden en onzekerheden die we in ons hart voelen. Tenminste zo zit het met mij. Mijn bezoek aan Canada afgelopen zomer heeft me met mijn neus op de feiten gedrukt. De christenen die ik daar ontmoet heb zijn een stuk 'geloviger' dan ik ben, ook al waren zij niet allemaal Rooms-Katholieken. En het was een opluchting om te zien dat mensen op een heel gevarieerde manier hun geloof uiten: met zang en moderne teksten in St. Paul's United Church in Saskatoon, met aandacht voor de kinderen in de Lutherse kerk van de Heilige Familie in Yellowknife, met verstilling, zang en gastvrijheid voor elke voorbijganger in het Huis van Gebed in Fort Qu'Apelle. Ik hoop van harte dat onze Kerk die variatie zal omarmen om zo aan iedereen de ruimte te geven om zijn of haar geloof te belijden. Kijk eens op bladzijde 25 en 26 en u zult zien dat we ook in onze parochie die intense uitingen kunnen vinden. Ik heb bewondering voor de jongeren die tegen de golven van onze tijd inroeien en hun eigen vorm vinden om hun geloof te uiten.

Het wordt weer Kerstmis. Laten we dit jaar onze naasten niet vergeten, of ze nu dichtbij of verder weg wonen. En laten we naar buiten treden en aan de wereld duidelijk maken waar we voor staan: de weg van Jezus. We wensen u een Zalig Kerstmis en een Voorspoedig 2015.

## Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1500 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 20 februari a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op [amhhemmen@gmail.com](mailto:amhhemmen@gmail.com).

Redactie en opmaak:  
Annemarie Emmen  
Miriam Janssen

## Woord van de pastoor: Kerk, 'n Weg te gaan

Als ik het woordje schrijf voor de het parochieblad voor de Advent en Kerstmis, staan we net voor het feest van de H. Willibrord en de H. Martinus, 7 en 11 november.

De zondag bij 7 november is altijd de zogenaamde Willibrordzondag, waarbij de Katholieke vereniging voor Oecumene een bijzondere rol speelt. Het thema

dat zij voor deze zondag kozen was "Kerk, 'n Weg te gaan" en dat thema raakte mij bijzonder. Als kerkgemeenschap zijn we de eeuwen door onderweg. Over bergen en door dalen, met diepte- en hoogtepunten.



Dat is in onze tijd niet anders dan eeuwen geleden. Wat mij opviel is dat ze het woord "Weg" met een hoofdletter schreven. We hebben niet zo maar een weg te gaan, we gaan op pad met Jezus, de Christus, die zelf zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Johannes 14,6).

Het is als kerkgemeenschap daarom steeds opnieuw de uitdaging om niet enkel onze eigen weg te zoeken, maar de Weg die God met ons wil gaan. En vaak is dat niet de route die wij zelf voor ogen hebben of zouden wensen. God gaat vaak onbekende en onverwachte wegen met ons. Willibrord was een van de vele heiligen die zich lieten leiden door Gods Weg, het onbekende en gevaarlijke tegemoet om de boodschap van het evangelie ook in onze streken te verkondigen.

Op 11 november vieren we de patroon van onze parochie, de H. Martinus. Ook hij trok rond, ging in tegen de wensen van zijn ouders en trad in in het klooster, om zijn band met God te versterken, en als bisschop wilde hij de hem toevertrouwde mensen dichterbij God brengen.

Als parochie op de rand van het jaar 2015 staan ook wij steeds opnieuw voor de uitdaging om niet enkel onze wegen te gaan, maar als gelovige mensen ook Gods en Jezus' weg te gaan. Het is de evangelist Johannes, die in zijn "eigen-wijze" kerstverhaal schrijft: "Al het leven komt van Gods Zoon. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker... Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen." (Johannes 1,4-5.9a; Bijbel in gewone taal) We staan in een moeilijke periode in onze parochie-

gemeenschap. Ingewikkelde en moeilijke beslissingen moeten genomen worden om onze parochie voor de toekomst te behouden. Een toekomst die er financieel niet rooskleurig uitziet, die pastoraal verandert, maar die ook mooie lichtpuntjes laat zien.

Mijn professor kerkgeschiedenis beschreef de kerk met wat hij noemde een "jassentheorie". Door de tijden heen verandert de kerk in grootte, in opzet, in uitwerking en steeds opnieuw moeten we daar onze "jas" op aanpassen. Met een vergrijzende en krimpende kerk is onze "jas" een paar maten te groot geworden en moeten we die weer op maat gaan maken. En dat is soms moeilijk, want dat betekent dat we afscheid moeten nemen van het vertrouwde en een Weg moeten gaan die deels nog onbekend is, zodat de "jas" dadelijk weer past en weer jaren mee kan, de toekomst tegemoet. De toekomst is deels onbekend, maar we weten wel zeker dat God, die licht voor ons wil zijn, met ons meegaat, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Durven we onze toekomst in Zijn handen te leggen en samen met Hem de onbekende Weg te gaan.

Met Kerstmis ontmoeten we God ieder jaar opnieuw in het gelaat van het Kind, dat ons wil raken en ons uitnodigt om bij Hem te komen. Paus Franciscus zei het vorige jaar Kerst zo: "The Child Jesus reveals the tenderness of God's immense love surrounding each one of us." (Het Kind Jezus toont de zachtheid van Gods immense liefde, die ieder van ons omringt.)

Een goede Adventstijd en alvast een Zalig Kerstfeest!  
Pastoor Theo Lamers



### Terug en vooruit kijken.

Twee jaren zijn we nu bijna onderweg in de nieuwe parochie Heilige Martinus. Onderweg om de nieuwe parochie vorm te geven. Na een wat onrustig en onduidelijk begin zitten we nu in een wat meer overzichtelijke periode. Een periode die nog meer dan tot nu toe bepalend is voor de toekomst. Wat is er allemaal gebeurd en wat staat te gebeuren? In die volgorde zal ik proberen een beknopt overzicht te geven.

Hierover nadenkend kun je niet om het feit heen dat de kerk en dus ook onze parochie een heel moeilijke periode doormaakt. Leeglopende kerken en sterk teruglopende financiën. Daarbij ook nog een weliswaar zeer noodzakelijke fusie tot stand brengen van 7 geloofsgemeenschappen. Iedereen weet dat er niet één fusie zonder pijn verloopt. Ook hier niet want er zijn pastoraal en financieel ingrijpende beslissingen genomen. Niet omdat we dat zo leuk vinden maar omdat we een parochie willen met een toekomst.

Die maatregelen zijn aan niemand voorbij gegaan, zijn niet kritiekloos gebleven en deden soms zelfs pijn. Maar die maatregelen ondervinden ook begrip. Niet alleen omdat men de noodzaak inziet maar vooral ook omdat de overtuiging leeft dat we met z'n allen de nieuwe parochie toekomst willen geven. Dat is een compliment aan alle ca. 500 vrijwilligers en alle contactgroepen. Deze mensen staan voor die ca. 4500 gezinnen die als kerklid blijf geven van hun actieve of soms meer passieve betrokkenheid. En die mensen willen we graag een toekomst blijven geven in onze parochie.

Voor het bouwen aan de nieuwe parochie zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet die je zeker als groei kunt zien. Op de eerste plaats het bewustzijn dat we samen van en voor die nieuwe parochie zijn. Door middel van kennismaken, met elkaar in contact zijn en blijven is het besef gegroeid dat de nieuwe parochie ons ook in de toekomst iets kan bieden. Je ziet en merkt dat er meer uitwisseling is tussen eerder op zichzelf staande groepen, dat betrokkenen elkaar helpen en van elkaar willen leren en lenen. En dat ook over grenzen van voormalige geloofsgemeenschappen heen. Zonder volledig te zijn komt dit tot uitdrukking bij de werkgroepen, bij de peuter- en kleutervieringen, bij het kinderwerk, bij de uitwisseling van koren. En dit is slechts een willekeurige opsomming.



Daarnaast zijn er nog veel andere en nieuwe initiatieven, zoals de vieringen van communie en vormsel, het kinder- en tienerwerk (zie daarvan de foto's op de website en Facebook), de nieuwe viering van het Paasfeest, de thema's van de Vasten en de Advent. Ook dit is maar een willekeurige greep, als voorbeeld van de nieuwe parochie gericht op de toekomst.

Ook zijn er nieuwe initiatieven die nog tot ontwikkeling moeten komen. Te denken valt aan het bijstellen van het algemene pastoraal beleid, het mogelijk elkaar versterken van bestaande liturgiegroepen of koren, de rol en positie van de contactgroepen, de verdere bezinning van het financiële beleid, enz. Wat misschien door velen als het belangrijkste wordt gevonden is dan nog niet genoemd, n.l. de kerkgebouwen. Daarvoor wordt het jaar 2015 een belangrijk jaar. Alle huidige kerkgebouwen kunnen we niet meer in stand houden, dat is inmiddels een bekend gegeven. De resultaten van de enquête van dit jaar wijzen ook uit dat dit niet aan discussie onderhevig is. Maar beslissingen hierin kunnen niet worden genomen of er moet een plan onder liggen voor alle kerken samen, het gebouwenplan.

De Jozefkerk in de Valuwe loopt daarop vooruit omdat de gemeente voor een Multi Functionele Accommodatie (MFA) het oog heeft laten vallen op dat kerkgebouw. Hoe daar mee om te gaan zal naar verwachting in december in beeld komen. Dan is er ook naar verwachting meer duidelijk of de geplande MFA op die locatie kan worden gerealiseerd. Een klankbordgroep uit de geloofsgemeenschap beraadt zich nu op de functies en groepen die binnen de geloofsgemeenschap bestaan en die continuïteit moeten krijgen en moeten worden ingepast in de MFA.

Het gebouwenplan zal duidelijk maken wat de toekomst is van de andere kerkgebouwen. Zodra dit plan in concept het bestuur zal zijn gepasseerd zal het aan de contactgroepen en iedereen die belangstelling heeft voor meedenken en inspraak worden voorgelegd. Dit zal waarschijnlijk in het eerste halfjaar van 2015 tot beslissingen leiden.

In de voorbije twee jaren zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet die onze parochie moeten veranderen in een parochie van de toekomst, ook al is natuurlijk nog niet volledig bekend wat die toekomst zal brengen. Dus is het nodig dat we allemaal blijven meedenken en verantwoordelijkheid nemen om onze parochie steeds te kunnen laten meegroeien naar een geloofsgemeenschap met vitaliteit en ons allen datgene kan bieden waar we in het kerk zijn naar op zoek zijn.

In de hoop dat Kerstmis die inspiratie geeft wens ik u allen namens het bestuur alvast fijne dagen en een goed 2015.

Namens het bestuur van de parochie Heilige Martinus,  
Piet van de Koolwijk.

**Let us draw from the crib the joy and deep peace  
that Jesus comes to bring to the world.**

**Laten we van de kribbe meenemen de vreugde en  
diepe vrede die Jezus naar de wereld komt brengen.**

**Paus Franciscus, @Pontifex, 31 december 2013**

**Het parochiebestuur en het pastoresteam  
wenst alle parochianen en lezers van het parochieblad  
een Zalig Kerstfeest toe en alle goeds voor 2015!**

## Parochiële Caritas Instelling

Onlangs is de samenstelling van het bestuur van de PCI gewijzigd. De bisschop heeft enkele nieuwe leden benoemd en enkele personen herbenoemd. Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

voorzitter	pastoor Th. Lamers
secretaris	mevr. H. v.d. Lockant-Heiltjes
penningmeester	dhr. H. Tijssen
lid	mevr. M. Smits-Driessen
lid	dhr. A. Janssen
adviseur	emeritus-pastoor G. Küppers
notuliste	mevr. M. Christiaans-Straatman

De PCI beheert een aantal caritas-fondsen, waaruit elk jaar bijdragen kunnen worden gedaan ten behoeve van diaconale activiteiten in Cuijk en in de regio. Onder andere is dit jaar steun verleend aan de Voedselbank (€ 5000), aan de Vereniging Palliatieve Thuis Zorg (€ 2500), aan de stichting Ouderen en Levensvragen Cuijk (€ 1650) en aan de Vincentius Vereniging Cuijk (€ 7.000). De Vincentius Vereniging verleent particuliere noodhulp aan individuen en/of gezinnen, die door omstandigheden in acute (geld)nood gekomen zijn.

De Parochiële Caritas Instelling is een officiële kerkelijke instelling met een eigen bestuur en met een eigen bisschoppelijk reglement. De PCI is de voortzetting van het op 23 december 1872 opgerichte Rooms Katholiek Parochieel Armenbestuur. De bestuursleden worden door de bisschop van 's-Hertogenbosch benoemd en zij leggen aan het bisdom jaarlijks rekening en verantwoording af. De PCI is een zelfstandig orgaan in de parochie, dat zijn beleid afstemt met het parochiebestuur en de pastoor. De belangrijkste opdracht van een PCI is gestalte geven

aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

In goed overleg met diverse regionale maatschappelijke instellingen, de Vincentius Vereniging Cuijk en de Diakonie van de Protestantse Kerk wil de PCI hulp bieden bij noodsituaties, die onder andere door groeiende armoede ontstaan. In het volgende parochieblad zullen we daar enkele plannen over presenteren.

Mocht u vragen hebben of een noodsituatie willen melden, schrijf dan een briefje naar de PCI, Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk. Wij zullen dan zo snel mogelijk met u in contact treden.



## Adventsactie 2014

### Zandmannetjes naar school

In het straatarme West-Afrikaanse land Burkina Faso heerst goudkoorts! In 600 goudmijnen zoeken tienduizenden mensen in erbarmelijke, vaak levensgevaarlijke omstandigheden naar het kostbare metaal. Onder hen zijn naar schatting 20.000 kinderen ofte wel: zandmannetjes. Zij tikken namelijk de hele dag in de brandende zon steen tot gruis of dalen aan touwen af in de onveilige, diepe mijnschachten.

'School' is voor deze 'zandmannetjes' ver weg. Drie kwart van deze kinderen gaan nog wel naar de basisschool, maar daarna willen veel ouders dat hun kinderen geld verdienen. Zo belanden duizenden kinderen in het hete zand van de goudmijnen.

Adventsactie wil hier verandering in brengen. Daarom ondersteunen we drie jaar lang de oprichting en ontwikkeling van het middelbaar onderwijs in het dorpje Namsigui. Namsigui ligt centraal in de regio. De kinderen kunnen op de nieuwe middelbare school zichzelf ontwikkelen en een vak leren. Het hoofdgebouw en enkele



kamers voor de leerlingen zijn al door de Adventsactie in 2013 gerealiseerd. Met de opbrengst van dit jaar wordt de school uitgebreid met lerarenwoningen, een hangar en zonnepanelen. De woningen voor leraren zijn hard nodig, want door slechte vervoersmogelijkheden zijn de docenten vaak niet in staat de school te bereiken. Door de bouw van lerarenwoningen zijn de leraren altijd ter plaatse, zodat de kinderen gegarandeerd zijn van onderwijs. De lokale bevolking verzorgt de bouw van de woningen en de hangar en dat is weer goed voor de lokale economie.

De bouw van deze school is een groot, kostbaar project. Daarom ondersteunt Adventsactie het project gedurende drie jaar. In totaal is er € 85.000 nodig. Adventsactie wil dit tweede jaar € 30.000 bijdragen.

Hebt u de beschikking over een computer, dan kunt u over dit project veel meer lezen én zien op de website [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl). Daar ziet u ook hoe u dit project kunt steunen.

In de kerk van onze parochie staan tijdens de adventsperiode de collectebussen voor de Adventsactie. U bijdrage is daar van harte welkom!

Op zondag 7 december om 11.00 is er een viering rond de "Zandmannetjes naar school" in de Jozefkerk met samenzang en Koor Kasih.

## Kerstactiviteiten

### Kerstconcert Vianen

Zondag 21 december is DE dag om rust te nemen, te genieten van muziek en lekker te ontspannen voordat het Kerstfeest de aandacht vraagt. Een uitgelezen dag om naar Vianen te komen. De deuren van Parochiekerk H. Antonius van Padua zijn vanaf 10:45 uur geopend voor publiek. De kinderen van opleidingsorkest "Vicinia" ontvangen u achterin de kerk met muziek. In de kleine, warme, sfeervol versierde kerk begint om 11.00 uur het jaarlijkse kerstconcert. De toegang is GRATIS.

Maar liefst vier verenigingen uit het eigen dorp werken samen om een mooi, muzikaal programma te verzorgen. Het wordt een gevarieerd programma van traditionele kerstliederen, eigentijdse populaire liedjes, klassiekere kerststukken: Kortom voor elk wat wils. Kerkkoor "Allegro Vivace", zanggroep "Juvia", gemengde zangvereniging "Vivace" en muziekvereniging "Vicinia" laten u genieten van de mooiste kerstmuziek.

Na afloop, om ongeveer 12:15 uur, is er gelegenheid om na te praten op de kerstmarkt op het plein. Kinderen kunnen de kerstman ontmoeten en er is koffie, thee, glühwein en lekkers te krijgen.



### Vincentiusvereniging Cuijk

#### Adventsconcert ten bate van de Vincentiusvereniging Cuijk door Vocaal Ensemble Tissonant

Zondag 21 december om 16.00 uur verzorgt Vocaal Ensemble Tissonant uit Nijmegen een kerstconcert in de St. Martinuskerk. Na hun succesvolle optreden in december 2013 gaven zij te kennen graag nog eens terug te komen. Nu is het dan zover. In dit concert zullen zij een divers programma ten gehore brengen, een mix van oude en meer hedendaagse klassieke werken. Uitgevoerd worden o.a. de hymne "O Salutaris Hostia", tekst van St Thomas van Aquino, in drie verschillende muzikale uitvoeringen: van Pierre de la Rue, Franz Liszt en Gioacchino Rossini. Verder staan op het programma: "Wandrer's Nachtlid" van Alphons Diepenbrock, "Come away, Death" van Jaakko Mäntyjärvi, "Abendlied" van Joseph von Rheinberger, "Dirait on" en "Sure on this shining night" van Morten Lauridsen, "Ave verum" van Wolfgang Amadeus Mozart en "Five Hebrew Love Songs" van Eric Whitacre. Daarnaast zullen nog een aantal kerstliederen uitgevoerd worden. De muzikale leiding is in handen van hun dirigent George Dielemans. Het concert is zoals gewoonlijk gratis toegankelijk maar na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Vincentiusvereniging, afdeling Cuijk.

Wie: Adventsconcert Tissonant

Waarvoor: Vincentiusvereniging Cuijk

Wanneer: Zondag 21 december, 16.00 uur

Waar: Martinuskerk, Cuijk

## Gezinsviering

### Gezinsvieringen Kerstmis Beers en Vianen

Voor wie met (jonge) kinderen Kerstmis wil vieren brengen we graag twee herdertjesvieringen onder de aandacht:

- woensdag 24 december om 17.00 uur in de kerk te Beers, en
- donderdag 25 december om 10.00 uur in de kerk te Vianen.

De opzet van beide vieringen is gelijk: we beelden een verhaal uit waarin de geboorte van Jezus Christus centraal staat. Iedereen is welkom.

Nu alvast nodigen we kinderen uit om hieraan mee te doen. Voor iedereen vinden we een geschikte rol in het toneelstuk. Je kunt kiezen voor een rol met tekst als acteur/actrice of een rol zonder tekst als figurant. Hetzelfde toneelstuk wordt twee keer opgevoerd. Als je wilt, mag je ook twee keer mee doen. Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen in Beers of alleen in Vianen mee te doen.

Op woensdag 17 december van 16.30 tot 17.30 uur komen we bij elkaar in de kerk van Beers (ingang via de kinderkapel). We lezen het toneelstuk dan door en verdelen de rollen voor de viering in Beers en voor de viering in Vianen. Als je mee wilt doen, is het belangrijk dat je dan aanwezig bent. Als het vervoer een probleem is, laat het ons weten. Wij kunnen wel iets regelen. Op zaterdag 20 december oefenen we het toneelstuk om 14.00 uur in de kerk te Beers en om 15.30 uur in de kerk te Vianen. Je oefent op de locatie(s) waar je met Kerst meedoet met de opvoering.

Ben je enthousiast geworden? Wil je graag meedoen? Geef je dan op bij Saskia Vogels, tel. 311390 of via de mail [sagevo@ziggo.nl](mailto:sagevo@ziggo.nl).

Met vriendelijke groeten,  
Werkgroep gezinsvieringen Beers en Vianen  
Monique Vink, Hanneke Kerstens, Astrid Bolder en Saskia Vogels



### Openingstijden kerststallen van de parochie H. Martinus

Kloosterkerk, St. Agatha:  
dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur

H. Lambertus, Linden: tweede Kerstdag 26 december a.s. tussen 13.00 uur en 16.00 uur.

H. Jozefkerk: 1ste en 2e Kerstdag open na de dienst tot 17 uur.

St. Martinus, Cuijk: 1ste en 2e Kerstdag open na de dienst tot 17 uur  
Overige dagen tot en met 4 januari tot 16.00 uur.

H. Martinus, Katwijk: rond de diensten

H. Lambertus, Beers: eerste en tweede kerstdag van 12-16.00

H. Antonius van Padua, Vianen:  
tot 1 uur na de vieringen.

## Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar worden door de kerken van Cuijk (katholieke en protestantse) samen met de Vincentius Vereniging Cuijk weer kerstpakketten ingezameld voor gezinnen en alleenstaanden die door omstandigheden minder beedeeld zijn en rond moeten komen van een bijstandsuitkering of alleen maar AOW.

U kunt uw eigen kerstpakket afgeven op de pastorie bij de Martinuskerk, of bij de Jozefkerk van 14.00 tot 16.00 uur, of op 19 december, de actiedag van de werkgroep, tussen 19 en 21 uur in De Herberg/ Protestantse Kerk aan de Markt. Wij zorgen dan in overleg met enkele maatschappelijke instellingen dat deze pakketten op een passend adres in de dagen voor kerst worden bezorgd. Ook maken we zelf ruim honderd kerstpakketten. Daarvoor worden in de kerken en op diverse andere plaatsen inzamelingen gehouden. In alle kerken van onze parochie staan in de Adventstijd achter in de kerk manden, waarin de giften worden verzameld. Wij zijn blij met elke kleine attentie die u in de mand deponeert. Vele kleine gaven, maken volle dozen! Als u zelf iets meebrengt, dan graag HOUSBARE producten, zoals rijst, pasta, groente of fruit in blik, koffie, thee. Ook zijn zeep, tandpasta, waspoeder welkom. En als u een bedragje in euro's in een enveloppe wilt geven, zet daar dan op: bestemd voor kerstpakkettenactie.

Daarnaast worden op zaterdag 20 december tussen 11.00 en 15.00 uur bij supermarkt Jumbo (Heeswijkse Kampen) en bij de Emte (centrum) producten ingezameld.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

## ‘Hoor de schreeuw’

Het is najaar, de dagen zijn kort en de nachten lang, en we wachten en hopen. We wachten op een nieuwe lente en een nieuw geluid, we hopen op betere tijden. Het is duidelijk adventstijd. Want advent is wachten en hopen, bezinnen en waakzaam zijn. Verder is advent aandacht hebben voor onze medemens. En ten slotte is advent het be-



Diaken Jo Huijgens

gin van een nieuw Kerkelijk jaar. Een andere evangelist zal ons een jaar lang door het leven en de werken van Jezus leiden. Vorig jaar was dat Matteüs, dit jaar is het Marcus. Hij wordt onze veilige gids in onze tocht naar God en naar elkaar.

En als wij dan in deze Advent tot een soort motto willen komen dat ons in deze periode van onze tocht naar Kerstmis kan begeleiden, dan zouden we dat bijvoorbeeld heel goed kunnen halen uit de lezingen van de eerste adventszondag. Dan zou het motto kunnen luiden: ‘Hoor de schreeuw!’ In de eerste lezing schreeuwt Jesaja niet echt, maar zijn roep tot God is wel een zeer dringende smeekbede. Zo dringend dat hij God niet alleen Heer, maar ook Vader noemt, en dat is zeer uitzonderlijk in het Oude Testament. ‘Vader, waarom liet Gij ons van Uw wegen afdwalen? Waarom hebt Gij U van ons afgewend en ons overgeleverd aan onze zondigheid? Keer U alstublieft weer naar ons toe, scheur de hemel open en kom ons tegemoet. Want Gij zijt onze Vader, en wij zijn het werk van uw handen.’ Zo smeekt Jesaja.

Meer dan 2700 jaar oud zijn deze woorden, en toch klinken ze hartverscheurend hedendaags. Want ook onze tijd lijkt afgedwaald van God. Ook wij zijn onze eigen wegen gegaan, en dat heeft geleid tot overvolle agenda’s, wankelende banken, een verziekt milieu, gebroken relaties, en een ontzettende ongelijkheid. Ook wij hebben dus alle redenen om te smeken: ‘Waarom, Heer, liet Gij ons van Uw wegen afdwalen? Gij zijt toch onze Vader?’

Maar misschien blijft God onze Vader wel doof voor ons omdat we niet menen wat we vragen. Omdat we, als puntje bij paaltje komt, toch liever onze eigen wegen gaan. Omdat we liever niet hebben dat Hij ons andere wegen doet gaan. Wegen van liefde en vrede en gerechtigheid. Misschien zijn we best tevreden zoals het nu loopt. Misschien willen we wel niets meer dan ons doopsel, ons vormsel, onze wekelijkse viering en nu en

dan een kaarsje en een gebed. Het verplicht immers tot niets, het vreet niet aan ons leven en ook niet aan onze portemonnee.

‘Wees waakzaam’, zegt Jezus in het evangelie, en die oproep sluit naadloos aan bij de parabels van de vorige zondagen: die van de vijf slimme en de vijf domme meisjes, en die van de talenten. Ook daar ging het om waakzaamheid, want ‘gij kent dag noch uur’, zei Jezus. En misschien zeggen wij nu: ‘Maar we zijn toch waakzaam? Waakzaam over ons huis, ons geld en ons goed, onze gezondheid, onze auto. We zijn toch waakzaam?’

Natuurlijk zijn we waakzaam. Het is alleen maar de vraag of het die waakzaamheid is die Jezus bedoelt. Voortgaand op het evangelie van vorige zondag zeker niet, want daar hoorden we: ‘Wat ge aan de geringste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan.’ Niet om onszelf en ons goed gaat het dus, wel om onze medemens. Dus moeten we ons afvragen: zijn onze ogen waakzaam open om onrecht te zien? Is ons hart waakzaam gericht op het welzijn van armen en kansarmen? Zijn onze handen waakzaam open om bouwstenen van gerechtigheid aan te maken? Zijn onze oren waakzaam gevoelig voor de schreeuw om hulp van onze zusters en broeders in nood?

Beste mensen, laat onze Advent een schreeuw zijn vanuit het diepste van ons hart naar God toe, dat Hij ons en onze wereld zal bijstaan, en dat Hij ons hart zal openen, zodat we niet langer doof blijven voor de schreeuw van onze medemens in nood.

Diaken Jo Huijgens





# WIST U DAT



- misintenties terug te vinden zijn op de website: geloof en leven - vieringen - intentielijsten?
- de unieke kerstkaars met daarop een afbeelding van het kerstverhaal afkomstig van het glas- loodraam van de Martinuskerk in Cuijk weer beschikbaar is in alle kerken voor € 6,-? Een mooi Sinterklaas- of Kerstgeschenk! En u steunt er onze parochie mee!
- de website Martinuscuijk.nl maandelijks al 500 unieke bezoekers heeft?
- de liturgiegroep Linden een voortrekkersrol gaat spelen in het samenwerken met de liturgiegroepen in onze parochie?
- de kerktuin in Katwijk middels IDOP-gelden opgeknapt wordt?
- er subsidieverzoeken bij de provincie zijn gedaan om ook de Grot in Katwijk te kunnen restaureren, maar dat de verdere financiering nog rond moet komen?
- het bestuur druk doende is om een uniform begraafplaatsreglement op te stellen voor alle 5 kerkhoven van onze parochie?
- de Mantel ook digitaal te ontvangen is?  
Eenvoudig even aanmelden via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)
- de groep kerkwachten van de Martinuskerk Cuijk ambitieuze plannen hebben voor 2015?
  - het kerkbestuur nog steeds op zoek is naar een bestuurslid voor de portefeuille VRIJWILLIGERS?
- onze diaken het dialect van onze streek erg moeilijk en onverstaaanbaar vindt? En wij hem veel succes wensen met de kennismaking en werkzaamheden in onze parochie!

## Uit de parochie

### Bedevaart naar Lourdes

Terugkijkend op een geslaagde bedevaart naar Lourdes met het bisdom van 's-Hertogenbosch afgelopen mei, worden er in onze parochie alweer plannen gemaakt voor 2015. Van woensdag 13 t/m maandag 18 mei zal onze parochie wederom afreizen naar deze bijzondere bedevaartplaats in Frankrijk.

Waarom gaan mensen naar Lourdes? Een vraag waar niet makkelijk antwoord op te geven is. Vaak wordt gedacht dat men alleen naar Lourdes kan als men ziek is. Het klopt dat Lourdes bij uitstek een plaats is waar mensen die ziek zijn troost en kracht vinden en waar

zieken voorrang hebben. Maar als je aan de bedevaartgangers vraagt waarom ze naar Lourdes gaan, krijg je zeer uiteenlopende antwoorden. Mensen doen er kracht en energie op en kunnen hun figuurlijke rugzakje daar bij Maria leegmaken. Anderen gaan uit dankbaarheid, uit nieuwsgierigheid of omdat moeder, vader of iemand anders gevraagd heeft om met ze mee te gaan. Kortom, Lourdes is met geen andere plaats ter wereld te vergelijken en maakt het daarom zo bijzonder. Als toerist loop je er verloren, als pelgrim ervaar je wat Lourdes voor je kan betekenen.

Vanuit onze parochie reizen we per vliegtuig vanaf Eindhoven Airport naar Lourdes. Bij voldoende deelname zullen we vanuit Cuijk gezamenlijk per bus naar Eind-

hoven reizen. In Lourdes verblijft de groep in een goed 3-sterrenhotel op loopafstand van het Heiligdom. Heeft u zorg nodig of bent u minder mobiel? Ook dan is het uiteraard mogelijk om mee te gaan. Onze contactpersoon kan u hier uitgebreid verder over informeren. Heeft u interesse of wilt u een folder ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met de contactpersoon in onze parochie, Anny Spanjers, telefoon (0485) 31 33 93. Of kijk op [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl).

Op 13 januari 2015 zal er om 19.30 uur in de pastorie van de St. Martinuskerk in Cuijk-centrum een informatieavond gehouden worden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.



## Nieuwjaarsconcert

**Nieuwjaarsconcert Harmonie Gaudete in Domino, Zang Veredelt en Vivace.**

Bij de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino en de koren Zang veredelt en Vivace wordt met volle kracht gewerkt aan het nieuwjaarsconcert 2015. Een bijzonder concert, in een bijzondere decor: onze St. Martinuskerk.

Gaudete in Domino bestaat inmiddels 115 jaar en kan gerust een vaste bespeler van de St. Martinuskerk genoemd worden. Dit jaar is de samenwerking gezocht met twee koren uit de gemeente. Harmonie en koren gaan met dit concert opnieuw de uitdaging aan om diverse muziekstijlen te vermengen: harmonie, gospel en Shirley Bassey komen samen in één concert.

Tijdens deze muzikale middag zullen de drie verenigingen elk hun eigen stijl laten zien en horen waarbij uiteraard ook gezamenlijk opgetreden zal worden. Daarnaast zal tijdens dit concert de CD gepresenteerd worden, die Harmonie Gaudete onlangs in de Jozefkerk opgenomen heeft. De entree voor dit concert is zoals het in een



kerk hoort gratis. Uiteraard zal voor een consumptie in de pauze gezorgd worden.

Bij het verlaten van de kerk is er een deurcollecte voor een tegemoetkoming in de onkosten en een goed doel dat later bekend wordt.

U wordt van harte uitgenodigd op zondag 18 januari 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

## Films met betekenis

**16 december: The Scarlett and the Black**

Kom en laat u inspireren door deze bijzondere film met een diepere lading !

In de donkere dagen voor kerst bieden we u een hoopvolle boodschap verborgen in beelden. Want u krijgt het spannende en waargebeurde verhaal te zien van de priester Hugh O'Flaherty.



Hij hielp in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog geallieerde krijgsgevangenen ontsnappen uit het nog door de Nazi's bezette Rome. Daarvoor gebruikte hij de diplomatieke onschendbaarheid van het Vaticaan. Buiten het Vaticaan kon hij echter gearresteerd worden en met de komst van de Duitse officier Herbert Kappler kwam zijn eigen leven op het spel te staan. Van het begin tot het eind staat daarom de vraag centraal hoe het met deze moedige priester zal aflopen. Maar tegelijkertijd krijgen we inzicht in de manier waarop hij in het leven stond en de diepte van zijn geloof.

De avond begint om 19.00 uur met een inleiding. Halverwege is er een korte pauze en aan het einde is er een kort nagesprek tot ongeveer 22.00 uur. Locatie is Kerkstraat 10 (pastorie) en de toegang is gratis. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Lux Aeterna, school voor filosofie en levenskunst.

## Start vormselproject 2015

In de parochie H. Martinus gaat de voorbereiding van het vormsel voor 2015 gaat weer van start. Kinderen uit groep 8 kunnen aan de voorbereiding meedoen en het vormsel ontvangen.

In de parochie wordt het vormsel toegediend in het voorjaar van 2015. De voorbereiding bestaat uit ongeveer 6 bijeenkomsten en het geweldige Are You Ready Vormselweekend. De voorbereiding zal plaatsvinden met alle andere vormelingen uit de geloofsgemeenschappen van onze parochie. Aanmelden kan voor 5 december met het formulier dat te vinden is op de parochiewebsite [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl) onder Vormselwerkgroep. Meer info via website, mail ([info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl)) of parochiesecretariaat (0485.312555).

Vormselwerkgroep parochie H. Martinus -Cuijk

## Taizé-viering

vrijdag 28 november om 19.00 uur in de St. Martinuskerk.

In de aanloop naar het kerstfeest bereidt de Advent ons voor om Christus te ontvangen. In zijn volk van Israël heeft God de komst van Christus voorbereid; de profeten hebben Hem aangekondigd; Johannes de Doper bereidde zijn weg. De adventstijd herinnert ons aan de hoop en verwachting van de armen: Maria en Jozef, Elisabet en Zacharias. De Advent is uiteindelijk het wachten op de aanwezigheid van Christus in onszelf en - door ons- in de wereld. Deze verwachting bestaat uit

eenvoud, uit de geest van kind-zijn en vreugde. In de Taizé-viering staat een bijbeltekst centraal, die omlijst wordt met liederen en acclamaties. Er worden korte liederen gebruikt die steeds opnieuw herhaald worden. Dit geeft het geheel een meditatief karakter. Door de woorden steeds opnieuw te zingen krijgt het ook de kans om steeds verder tot je door te dringen. Zo wordt het meditatieve zingen een wijze om naar God te luisteren. Ook stilte neemt een bijzondere plaats in om zo de woorden diep in je te laten doordringen. De dienst loopt vanzelf door.

U bent van harte welkom bij deze viering.

## Van de geloofsgemeenschappen

### Rondom de Martinustoren Cuijk

Na de vliegtuigramp van MH 17 werd Cuijk geraakt door het verlies van de familie van der Sande. Veel kaarsen zijn in die periode opgestoken in de kerk. We zijn blij dat we de nabestaanden als parochiegemeenschap hebben kunnen ondersteunen bij het afscheid. Het was een drukke afscheidsdienst.

Begin november is voor de laatste keer de kerk opengesteld met de kerkwachten. Tot nu toe een groot succes. In deze kleine drie maanden, waarin we 3 middagen per week geopend zijn geweest, zijn er ruim 1200 bezoekers in de kerk geweest. Meer dan we verwacht hadden! De bezoekers stellen het welkom en de openstelling bijzonder op prijs met hun positieve reacties. In november is er een overleg met de kerkwachten over het vervolg in het voorjaar. Op één en twee november hebben we twee sfeervolle vieringen gehad rond Allerheiligen en Allerzielen met brandende kaarsen voor alle overleden uit onze parochie. In het weekend van de copydatum wordt het Martinusvuur en -feest gevierd. We hopen weer op een grote opkomst van de kinderen en gezinnen. Misschien haalt een foto nog wel de achterzijde van het parochieblad! Zondags is er nog een Gregoriaans concert van het Herenkoor rond alle patroonheiligen van de kerk in onze parochie.

We hopen dat op het echte Martinusfeest, 11 november, we samen met veel vrijwilligers uit onze parochie kunnen vieren. Samen onderweg met onze patroonheilige. Op zaterdag 22 november vindt de presentatie plaats van de nieuwe diaken Jo Huijgens. Wij wensen hem een mooie tijd toe. Ondertussen beginnen ook de eerste voorbereidingen voor Kerstmis. Op zoek naar kerstbomen, nadenken over de kerstal en de vieringen. Een mooie tijd ligt weer voor ons.

De contactgroep rondom de Martinustoren

### Kerstviering Werkgroep Ouderen en Zieken

In de dagen voor Kerstmis komen we weer samen met de ouderen en zieken uit onze gemeenschap om samen te vieren en elkaar te ontmoeten in de tijd naar Kerstmis toe. We vieren samen eucharistie op 18 december a.s. om 10.30 uur in de Martinuskerk. Aansluitend drinken we samen koffie en thee met het welbekende kerstbrood.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan bent u toch van harte welkom.

Werkgroep Ouderen en Zieken St. Martinus Cuijk

### Rondom de Jozefstoren

#### Afsluiting vesperstraditie in onze parochie

Alle goede dingen hebben een keer een eind. Zo ook ons avondgebed dat we meer dan tien jaar gedaan hebben in de Mariakapel van de Heilige Jozefkerk. Het is in eerste instantie opgezet door Peter Broekmans, en hij heeft veel typewerk verzet om dit met een stel mensen te kunnen doen. Peter, hartelijk dank hiervoor.

Toen Peter niet meer kon, heeft de groep mij benaderd om het verder voort te zetten. Ik heb dit altijd graag gedaan, en ben ook blij dat ik het heb mogen doen. We hadden een vaste, enthousiaste groep, en kenden elkaars wel en wee, wat we soms ook wel eens in onze gebeden konden gedenken. Er was niet zo veel verloop in onze groep, maar omdat er enkele mensen naar het bejaardenhuis moesten gaan, hebben we ermee moeten stoppen. Vroeger, vóór het Vaticaanse Concilie, noemde men het avondgebed de Vespers. Dit is de eigenlijke Latijnse naam, en het vormde onderdeel van het Brevier, dat verder nog uit een ochtendgebed en een middaggebed bestond. Bovendien had men dan nog het nachtgebed. Dit alles werd vooral in de kloosters gebeden, maar ook door de gewone priesters, zoals pastoors en kapelaans.

Dit hebben wij nu als groep ruim tien jaar mogen doen, maar ja ... alle goede dingen hebben een keer een eind. Frans Mooren

#### Terugblik op Nationale Ziekendag 13 sept:

Jouw zorg helpt mij door te gaan,  
zo kan ik het leven verder aan.  
Mijn zorg bied ik jou graag aan,  
ik probeer altijd voor je klaar te staan.

Zo begon 13 september j.l. Ger Keijzers op de nationale

## Vieringen met Kerstmis - Oud- en Nieuw

### Kerstavond

- 17.00 uur Lambertus - Beers, Gebedsdienst Kinderkerstmis  
19.00 uur Jozef - Cuijk, Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor en Aspirantenorkest Gaudete in Domino  
Antonius - Vianen, Eucharistieviering m.m.v. Juvia  
20.30 uur Martinus - Katwijk, Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor  
21.00 uur Agatha - St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. De Maas-klanken  
Lambertus - Beers, Eucharistieviering m.m.v. Together  
Lambertus - Linden, Gebedsdienst Kerstmis  
22.00 uur Martinus - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Creation  
23.00 uur Jozef - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Jozefcantorij

### Eerste Kerstdag

- 9.30 uur Martinus - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor  
Agatha - St. Agatha, Eucharistieviering m.m.v. Vivace uit Vianen  
10.00 uur Antonius - Vianen, Gebedsdienst Herdertjes-viering  
11.00 uur Martinus - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Ensemble Gaudete in Domino  
Lambertus - Beers, Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor  
Jozef - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. DieDrie-plus  
15.30 uur Martinus - Cuijk, Peuter- en kleuterviering  
17.00 uur Lambertus - Beers, Kinderkerstmis --> Herdertjesviering

### Tweede Kerstdag

- 9.30 uur Agatha - St. Agatha, Eucharistieviering met samenzang  
11.00 uur Martinus - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Gospelkoor  
Jozef - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Harmonie Irene

### 31 december - Oudjaar, H. Sylvester

- 11.15 uur Agatha - St. Agatha, Eucharistieviering  
19.00 uur Martinus - Cuijk, Eucharistieviering met samenzang  
Jozef - Cuijk, Eucharistieviering  
Lambertus - Linden, Oudjaarsviering gebedsdienst

### 1 januari - Nieuwjaar, Hoogfeest Maria, Koning van de vrede

- 11.00 uur Martinus - Cuijk, Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor  
11.15 uur Agatha - St. Agatha, Eucharistieviering

## Liturgische kalender

Datum	29-30 november Eerste Zondag van de Advent	6-7 december Tweede Zondag van de Advent	13-14 december Derde Zondag van de Advent	20-21 december Vierde Zondag van de Advent
Kerk				
St. Martinus parochie- kerk 	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Samenzang Di 19.00 Adventsvespers Vr 9.00	Zo 11.00 Herenkoor Di 19.00 Adventsvespers	Zo 11.00 Dameskoor Di 19.00 Adventsvespers Do 10.30 Ziekenviering	Zo 11.00 Herenkoor Di 19.00 Adventsvespers
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Maasklanken Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Za 19.00 Creation Zo 9.30 Samenzang Ma-wo 11.15
H. Lambertus Beers 			Za 19.00 :: Together	
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 DieDrie Wo 19.00	Zo 11.00 MOV- viering m.m.v. "Kasih" (betekent Liefde) Wo 19.00	Zo 11.00 Gezinsviering Jeugdkoor / kinderopvang Wo 19.00	Zo 11.00 Dameskoor Wo 19.00
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 Woord- en gebedsdienst Parochiekoor	Zo 9.30 Parochiekoor Ma 19.00 Maria Onbevlek- te Ontvangenis		Zo 9.30 Parochiekoor
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 Gebedsdienst	Zo 10.00 Gebedsdienst	Zo 10.00 Eucharistie	Zo 10.00 Gebedsdienst
H. Antonius van Padua Vianen 	Zo 11.00 Allegro Vivace	Za 18.00 Juvia	Zo 11.00 Woord- en gebedsdienst Vivace	Za 18.00 Vivace

Datum	27-28 december Feest van de heilige Familie	31-12 en 1-1 Oud- en nieuw- jaar	3-4 januari Openbaring van de Heer - Driekoningen	10-11 januari Doop van de Heer
Kerk				
St. Martinus parochie- kerk 	Za 19.00 Samenzang Zo 11.00 Dameskoor Viering met huwelijksparen vr. 9.00	Wo 19.00 Samenzang Do 11.00 Herenkoor Vr 9.00	Zo 11.00 Dames- en herenkoor	Zo 11.00 Dameskoor
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Do-Vr 11.15 Samenzang	Zo 9.30 De Maasklanken Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15
H. Lambertus Beers 	Zo 11.00 Samenzang Visserskoor en Gemengd koor			Za 19.00 Together
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 Jozefcantorij Wo 19.00	Wo 19.00	Zo 11.00 DieDrie Wo 19.00	Zo 11.00 Ge- zinsviering met Jeugdkoor en dopelingen Wo 19.00
H. Martinus Katwijk 			Zo 9.30 Parochiekoor	
H. Lambertus Linden 	Zo 9.30 Eucharistie	Wo 19.00 Gebedsdienst	Zo 10.00 Gebedsdienst	Zo 10.00 Gebedsdienst
H. Antonius van Padua Vianen Zo 11.00 	gebedsdienst Eindejaar - Allegro Vivace		Za 18.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en gebedsdienst Vivace

17-18 januari 2de Zondag door het jaar	24-25 januari 3de Zondag door het jaar	31-1 en 1-2 4de Zondag door het jaar	7-8 februari 5de Zondag door het jaar	14-15 februari 6de Zondag door het jaar
Zo 11.00 Herenkoor	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Dameskoor	Za 19.00 Samenzang Zo 11.00 Herenkoor Vr 9.00	Zo 11.00 Dameskoor	Za 19.00 Carnavalsmis Hofkapel Zo 11.00 Herenkoor
Za 19.00 De Maasklanken Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Zo 9.30 De Maasklanken Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15
	Zo 11.00 Gemengd koor			19.00 Carnavalsviering Visserskoor
Zo 11.00 Wo 19.00	Zo 11.00 Jozefcantorij Wo 19.00	Zo 11.00 Wo 19.00	Zo 11.00 Gezins- viering Jeugd- koor en kinder- opvang Wo 19.00	Zo 11.00 Dameskoor
Zo 9.30 Parochiekoor		Zo 9.30 Parochiekoor Ma 19.00 Maria Lichtmis	Wo 19.00 O.L. Vrouw van Lourdes	Zo 9.30 Carnavalsviering
Zo 10.00 Gebedsdienst	Zo 9.30 Eucharistie	Zo 10.00 Gebedsdienst	Zo 10.00 Gebedsdienst	Zo 10.00 Gebedsdienst Carnaval
Zo 11.00 Vivace		Zo 11.00 Allegro Vivace	Za 18.00 Vivace	17.00 Woord- en Gebeddienst Juvia

Datum	18 februari Aswoensdag	21-22 februari 1e Zondag van de Veer- tigheden	28-2 en 1-3 2de Zondag van de Veer- tigheden	7-8 maart 3de Zondag van de Veer- tigheden	14-15 maart 4de Zondag van de Veer- tigheden
Kerk					
St. Martinus parochie- kerk 	19.00 Herengoor	Zo 11.00 Dameskoor Di 19.00 Vespers	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Herengoor Di 19.00 vespers Vr 9.00	Zo 11.00 Dameskoor Di 19.00 Vespers	Zo 11.00 Herengoor Di 19.00 Vespers Do 19.00 H. Jozef
H. Agatha St. Agatha 	11.15 Samenzang	Za 19.00 Creation Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Zo 9.30 De Maasklanken Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15	Zo 9.30 Samenzang Ma-vr 11.15
H. Lamber- tus Beers 		Zo 11.00 Together			Za 19.00 Presentatie Communi- canten
H. Jozef Cuijk 	11.00 (‘s avonds geen vie- ring)	Zo 11.00 Jozef- cantorij Wo 19.00	Zo 11.00 Wo 19.00	Zo 11.00 Jeugdkoor kinderopvang; presentatie Communican- ten	Wo 19.00 Zo 11.00 Wo 19.00 Vooravond H. Jozef
H. Martinus Katwijk 			Zo 9.30 Parochie- koor		Zo 9.30 parochie- koor
H. Lamber- tus Linden 	19.00 Gebeds- dienst	Zo 10.00 Gebeds- dienst	Zo 9.30 Eucharistie	Zo 10.00 Gebeds- dienst	Zo 10.00 Gebeds- dienst
H. Antonius van Padua Vianen 	19.00 Gebeds- dienst	Zo 11.00 Vivace		Za 18.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en gebeds- dienst Vivace



ziekendag te zingen voor de ouderen en zieken. Het thema van de ziekendag was: Zorg om onze zorg. Pastor Michielse ging voor in deze dienst. Na de dienst was er nog een gezellig samenzijn met koffie en thee in het parochiezaaltje. 't Akkoordje was er voor de muzikale omlijsting. Toen het eerste glaasje wijn door de keel zijn weg gevonden had, werd er driftig meegezongen en om 17.00 uur ging ieder weer huiswaarts. De ernstige zieken die echt niet konden komen kregen een bloemetje thuis bezorgd. Deze keer werden ons de bloemen door een firma gratis aangereikt. Heel hartelijk dank voor die grote boeketten! We hebben heel veel zieken blij kunnen maken! Pastor Michielse bedankt voor de mooie teksten tijdens de viering. Ger, bedankt voor je muziek en zang. Teng, Tiny en Thea en de dames van de bezoekgroep heel hartelijk dank. Samen hebben we er een mooie dag van kunnen maken!  
Bezoekgroep H. Jozef: B. Albers

#### **MFA De Valuwe: Contactgroep Jozefkerk en Klankbordgroep Jozefkerk**

De Contactgroep en de Klankbordgroep hebben in een gesprek met het parochiebestuur hun wensen en voorwaarden duidelijk gemaakt aan het parochiebestuur. Daartoe is een lijst gemaakt met daarin functies en werkgroepen van de Jozefkerk en de daarbij behorende ruimtes die daarvoor nodig zijn. Uitgangspunt voor ons blijft, zoals eerder vermeld, dat de belangrijkste functies van vieren en ontmoeten die de Jozefkerk heeft, behouden moeten kunnen blijven: zoals b.v. ruimte om op iedere zondag om 11 uur een Eucharistieviering te kunnen blijven vieren!! Daarnaast is het idee geopperd om ook eens ergens te gaan kijken waar zoiets (MFA) al langer functioneert.

#### **Jozefkerk, gemeente Cuijk en MFA**

Het parochiebestuur Martinus en de gemeente Cuijk zijn in onderhandeling over de voorwaarden tot aankoop van het gebouw Jozefkerk. Daarbij heeft het parochiebestuur haar positie hierin duidelijk gemaakt aan de gemeente. Nu is de gemeente dus aan zet om initiatief te nemen.

#### **Joost Gall**

Zoals U weet is Joost naar Duitsland verhuisd om daar te werken als diaken en koster. Als Jozefkerk willen we Joost Gall graag in een Eucharistieviering heel hartelijk bedanken voor al zijn werk in onze kerk. Voor het bepalen van de datum zijn we natuurlijk vooral afhankelijk van de agenda van Joost. In het begin is het natuurlijk erg druk voor hem! Zo gauw we de datum weten, laten we het U natuurlijk z.s.m. weten!

#### **Kerkbalans 2014, een tussenbalans**

In november zijn door vrijwilligers uit onze kerk heel veel brieven rondgebracht met daarin een tussenbalans van de huidige stand van zaken voor wat betreft de financiën en met name de parochiebijdrage ten bate van het onderhoud van onze kerkgebouwen en het pastoraat

in onze parochies. Daarbij valt natuurlijk op dat er tot nu toe een grote daling van de parochiebijdrage te constateren valt. In de rondgebrachte brieven worden de mensen, die al meedoen met de actie kerkbalans, enerzijds bedankt voor hun bijdrage en anderzijds worden mensen gevraagd om alsnog een parochiebijdrage te willen doen. Vanaf deze plaats willen we graag de vrijwilligers bedanken die geholpen hebben bij het bezorgen van de brieven. Heel fijn dat U hebt willen helpen!!

#### **Vrijwilligers bij elkaar**

Voor alle vrijwilligers van de parochie Martinus, waartoe ook de H. Jozef behoort, was er een bijeenkomst georganiseerd op 11 november, het feest van Martinus. Na de Eucharistieviering was er, onder het genot van koffie of thee met iets lekkers, gelegenheid om elkaar op deze wijze te ontmoeten. We hebben het als heel zinvol ervaren!

#### **Bezoekgroep Cuijk-Noord, Kerstviering**

Op 20 december a.s. om 14.00 uur houdt de bezoekgroep haar jaarlijkse kerstviering voor de ouderen en de zieken. Pastor Michielse gaat voor in deze viering. Er komt een koor uit Haps om de dienst op te luisteren. Na de dienst gaan we met zijn allen een lekker kopje koffie drinken met een sneetje kerstbrood erbij. Denkt u: daar zou ik ook graag bij willen zijn, u bent altijd van harte welkom.

De bezoekgroep van St. Jozefkerk

#### **Parochieblad in uw brievenbus?**

Als u het parochieblad graag thuis bezorgd wil hebben, dan kan dat ook!

Graag even opgeven bij de pastorie, De Valuwe 2, tel. 312233 (telefoon of briefje) of bij F. v.d. Bogaard, via de mail: f.vdbogaard@home.nl

Namens de Contactgroep Jozefkerk

Frans v.d. Bogaard

#### **Het thema voor Kerstmis 2014 in onze kerk is: Vluchtelingen**

Toen de wijzen uit het oosten vertrokken waren, verscheen opeens aan Jozef in een droom een engel van de



Heer, die zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik je waarschuw. Want Herodus is van plan het kind te zoeken om het te doden. Nog steeds vluchten mensen voor machthebbers die onderdrukken. Nog steeds vluchten mensen voor geweld op wat voor manier dat geweld ook wordt uitgeoefend. We zien het ook dagelijks op de tv of lezen het in de kranten. Daarom proberen we dit uit te beelden met een vredig tafereel: de stal met de geboorte van Jezus, en aan de andere kant mensen die moeten vluchten om heel veel verschillende soorten van geweld en onderdrukking.



Op 25 en 26 december is de kerk open na de mis van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De kerststalgroep van de H. Jozef

## Rondom de Lambertustoren Beers

De activiteiten in Beers na de vakantietijd begonnen met een viering op zondag 17 augustus met de traditionele Mariahulde op de Hiersehof. Zoals al vele jaren waren bijna 100 belangstellende Mariaverereiders om 15.00 uur samengekomen bij het kapelletje op de Hiersehof te Beers. Daar werd bij aanwezigheid van het Antoniusgilde uit Beers en het Gemengd parochieel koor een hulde gebracht aan de H. Maagd Maria. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de Fam. De Quay. Zij zorgen ook ieder jaar voor een gastvoorganger en dit jaar was dat Pastor Harm Schilder pastor te Tilburg. Na het welkomstwoord van de familie de Quay en het openingslied ging de voorganger voor in gebed: het bidden van de Rozenkrans, enkele keren onderbroken door gezang. Aan het einde van de Hulde werden de familie, de voorganger en het Gildekoningspaar vereerd met de Gildegroet. Hierna was er voor velen een samenzijn in de tuin van de Hiersehof. Een mooie geslaagde middag met dreigende wolken boven onze hoofden maar het bleef droog. Een extra H. Mis werd er gevierd op zondag 2 november ter gelegenheid van Allerzielen met medewerking van het Gemengd Koor. Hierbij waren familieleden van de overledenen van het afgelopen jaar uitgenodigd. Tijdens de dienst ging men in processie naar het kerkhof voor het plaatsen van een kaarsje op het graf van het overleden familielid. Op het einde van de dienst kreeg de familie het versierde kruisje aangeboden dat in de avondwakedienst op het altaar was geplaatst. Hierna kon men in de kapel napraten onder het genot van een kopje koffie of thee met 'n koekje, waar door velen ook gebruik van werd gemaakt.

Op vrijdag 31 oktober kreeg ik het bericht van het overlijden van mevr. Woutje van Laake- Berlie, weduwe van Gerard van Laake, die sinds enkele maanden in Madeleine te Boxmeer verzorgd werd. Voor haar is er in

de kerk van Beers een avondwake geweest op dinsdag 4 november. Op woensdag is zij in aanwezigheid van de familie gecremeerd. Het grote aantal bezoekers in de avondwake wees er op dat wij hier afscheid namen van een geliefd en gezien persoon uit de Beerse gemeenschap. Zij stond klaar voor anderen tot op hoge leeftijd. Bij de Zonnebloem was zij een zeer actief bestuurslid, vol van activiteiten voor haar leden. Voor al haar inspanningen is zij tot Erelid benoemd en is heeft zij de Speld van Verdiensten gekregen. Bij de KBO was zij als bestuurslid betrokken bij de oprichting van de gemeenschapsaccommodatie 'het Trefpunt'. Zo had zij de hand in vele gebeurtenissen en activiteiten in ons dorp en werd hiervoor beloond met de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Woutje, Hartelijk dank voor alles wat jij gedaan hebt voor de Beerse gemeenschap. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen, allen gecondoleerd met het verlies van moeder en oma, wees trots op zo'n oma en sterkte met het verwerken van dit verlies.

Onlangs kreeg ik de datums al door van de 1ste Communie werkgroep voor al hun activiteiten die zij gepland hebben ter voorbereiding op de 1ste Communie die gevierd wordt op 12 april om 13.30 uur te Beers. Werkgroep, veel succes!

Zo ook is de werkgroep voor de viering van de 'Herdertjesdienst' voor Kerstmis weer volop actief.



Een samenwerking van de geloofsgemeenschappen Vianen en Beers. De viering in Beers is woensdag 24 december om 17.00 uur, in Vianen op 1ste Kerstdag om 9.30 uur. Allen veel succes.

Bijdrage van de werkgroep "Rondom de Toren" Beers

## Rondom de Antoniustoren

Helaas is er in de vorige Mantel een fout gemaakt m.b.t. de informatie over 1e Pinksterdag. In tegenstelling tot wat er vermeld was is tijdens deze Gildeviering de dienst opgeluisterd door zangvereniging Vivace en is deze viering bijgewoond door dhr. Jos Nielen, wethouder van de gemeente Cuijk, die na afloop van de viering een hartverwarmende speech gaf.

### WERKGROEP KONTAKT VIANEN

Onze werkgroep is al sinds 1980 actief in Vianen. De groep is ontstaan doordat de toenmalige pastoor wegens tijdgebrek niet meer aan huisbezoek toekwam. Wij bezoeken, als zij daar prijs op stellen, de oudere en zieke mensen van ons dorp en ook de mensen in verzorgings- en bejaardencentra. Sommige leden hebben zich hiervoor al ingezet vanaf het begin. Vijf van de acht leden zijn vorig jaar gestopt. We zijn dus met drie leden verdergegaan en hebben inmiddels twee enthousiaste dames bereid gevonden om

zich ook in te zetten voor dit werk. De samenwerking gaat uitstekend en we hebben ook een goede balans gevonden in de verdeling van alle bezoeken.

Tegenwoordig werken we ook in samenwerking met de Zonnebloem. Zo organiseren en werken we mee met de jaarlijkse Zonnebloemboottocht, de ontmoetingsmiddag, ook wel feestmiddag genoemd, Ziekenzondag (we werken ook inhoudelijk mee aan de kerkdienst in Vianen) en Zon in de schoorsteen. Ook gaan we jaarlijks met de mensen naar de Mariaviering in Katwijk.

Voor Ziekenzondag worden mooie zonnebloemboekjes gemaakt en bezorgd en met Kerstmis maken we met zijn allen (met extra vrijwilligers!) leuke kerststukjes, die natuurlijk ook allemaal bezorgd worden. Ook worden er door onze werkgroep af en toe ontmoetingsmiddagen georganiseerd in het Akkertje in Vianen. De mensen worden dan verwend met lekkere hapjes en drankjes en een leuke activiteit tussendoor. Het belangrijkste blijft de gezellige praatjes onder elkaar. Bij ernstig zieken en nabestaanden van overledenen wordt ook meegeleefd, namens de parochie sturen we een kaartje.

De verwelcoming van nieuwe inwoners is ook een onderdeel van onze werkgroep. Twee dames hebben dit al jaren op zich genomen. Zij vertellen bij de nieuwe inwoners van alles over het heden en verleden van ons dorp en geven informatie over de vele verenigingen en werkgroepen die ons dorp rijk is. Dit wordt praktisch altijd zeer op prijs gesteld. Het voelt hartelijk en dorps aan, zo wordt door bijna iedereen ervaren.

Vanuit de werkgroep bezoeken wij de mensen die behoefte hebben aan gezelschap. Vooral een luisterend oor is belangrijk, maar ook nieuwtjes uit het dorp en van verenigingen. Bij binnenkomst staan de kopjes en de koektrommel al klaar. Dit betekent dat de mensen echt wel uitzien naar dat bezoekje. Het is zo'n dankbaar werk, je doet het met liefde en plezier en je krijgt er heel veel voor terug. En, heel frappant, tijdens zo'n bezoek vergeet je vaak je eigen zorgen.

### Liturgiegroep Vianen

Vanuit het dekenaat formeerde Cor Maas in 1996 een werkgroep in Vianen onder de noemer "Dienst van Woord en Gebed rond de Communie". De werkgroep ging zich bezighouden met themavieringen en de ondersteuning van Cor werd langzaam afgebouwd. We gingen aan de slag met 'wereldmissiedag voor de kinderen'; Allerzielen (met pastor); de oudejaarsviering, een gezinsviering in de vastentijd, Goede Vrijdag, en een gezinsviering vlak voor de vakantie.

Door de jaren heen is er veel veranderd.

-De samenstelling van de werkgroep: Nu bestaat die uit Tonny Coenen, Yvonne Engelbertink, Theo Schaars en Ans Thelosen.

- '... rond de communie' is uit onze naam geschrapt, want nu verzorgen we mooie woord- en gebedsdiensten. Zonder communie. Daarin gaan we zelf voor, meestal met z'n tweeën. Ooit met z'n vieren.

-Onder de noemer 'rode draad' verzorgen we voor een reeks vieringen een inleidende tekst en steeds een strofe van een lied. Op deze manier verbinden we de vieringen in de adventstijd met elkaar; de vieringen in de vastentijd, en de vieringen in de maria-maand mei.

-De vieringenkalender:

o Het spaardoosje van 'wereldmissiedag voor de kinderen' wordt in de toekomst misschien niet meer specifiek in Vianen ingeleverd, dus deze viering hebben we mogelijk afgelopen oktober voor het laatst gedraaid.

o Allerzielen is terechtgekomen bij de avondwakegroep (aanvankelijk vormden dezelfde mensen de liturgiegroep: de dames van het eerste uur zijn zich echter meer gaan richten op avondwakes).

o De herdertjesmis proberen we dit jaar nieuw leven in te blazen, en dat gaat lukken mede dankzij de fijne samenwerking met de werkgroep van Beers en het enthousiasme van Saskia Vogels uit Vianen.

o De oudejaarsviering noemen we tegenwoordig 'eindejaarsviering' en die valt in het laatste weekend van het kalenderjaar.

o De carnavalsviering valt ons soms ten deel, en de viering op aswoensdag verzorgen we steevast.

o Met Palmпасen zijn de kinderen ééns per 7 jaar met de vastenzakjes in Vianen. Onze vasten-gebedsviering is niet meer per definitie een gezinsviering.

o Goede Vrijdag, het middelste deel van het paastri-duüm, blijft heel bijzonder om te mogen doen.

o Aan het patroonsfeest van H. Antonius van Padua is een bedankmoment gekoppeld voor iedereen die actief is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Wij verzorgen daarbij de liturgie in de eucharistieviering waarmee de avond begint.

o De vakantieviering is tegenwoordig aan het begin van het nieuwe schooljaar/werkjaar. We noemen het nu de 'startviering', en drinken na afloop nog wat met de kinderen en de vrijwilligers van 'rondom-de-toren-Vianen'.

o We hebben we nog de reguliere weekenddiensten. In principe elke tweede zaterdagavond van de maand een woord- en gebedsdienst, waarin één van ons alleen voorbereidt en voorgaat. Ooit springen we bij als er in een ander weekend geen pastor beschikbaar is.

Natuurlijk hebben we ons op een voorbereidingsavond laatst wel afgevraagd wat onze rol straks zal zijn in de veranderende organisatie. Aan de éne kant mag de 'werkdruk' wel wat minder, aan de andere kant beleven we ook veel plezier aan het voorbereiden, uitwerken en draaien



van 'onze' vieringen. En we kunnen er echt van genieten als ons werk resulteert in een inspirerende viering waar bezoekers nog een tijdje over kunnen napraten (of nadenken)...

*Ter inspiatie: De 4 J's  
Eeuwen heeft het Godsvolk uitgekeken  
naar de Verlosser,  
naar diegene die hen bevrijden zou  
en nieuw leven schenken.  
Samen met de grote profeten willen wij  
uitkijken naar Jezus,  
het licht van de wereld  
en willen ook zelf in dat licht gaan staan.*

*De eerste J is van Jesaja, de profeet.  
Zijn naam betekent: God helpt.  
Jesaja is altijd een wachtende geweest.  
Hij zag lichtpuntjes in de donkere tijd,  
hij had zicht op iemand.  
"Een nieuwe tijd breekt aan", zei hij.  
"Droom er maar van. Dan zal de Messias komen  
en zullen alle mensen zien dat God met hen begaan is,  
dat Hij hen liefheeft.  
Het licht van God zal over ons opgaan.  
Wij steken een kaarsje aan.*

*De tweede J is van Johannes de Doper, de profeet.  
Hij zag het licht waarvan Jesaja droomde.  
Velen zagen het nog niet.  
"Keer je af van het kwaad,  
richt je leven op wat goed is", zei hij.  
Dan pas zul je de Heer herkennen,  
Hij die midden onder u is.  
Wij steken een kaarsje aan.*

*De derde J is van Jezus.  
Zoon van de Vader, Licht uit Licht!  
Het licht waarvan Jesaja droomde,  
de Verlosser die Johannes aankondigde,  
Jezus, naar wie wij uitzien als een licht,  
een licht voor blinden en zieken,  
een licht voor ieder van ons.  
Hij die wij zo dikwijls gedenken.  
We steken een kaarsje aan.*

*De vierde J ben jij...jij...jij!  
Wij allen zoals we hier samen zijn.  
Heel de advent willen we uitkijken naar Jezus  
onzelf tot Jezus bekeren,  
wegen recht maken,  
Aandacht hebben voor kleine mensen,  
vrede brengen waar het kan.  
Wij steken een kaarsje aan.*

## Rondom de Toren H. Agatha

Op 13 december om 19.00 uur wordt in de Agaat ( gemeenschapshuis in st. Agatha) een Kerstconcert gehouden met medewerking van o.a. Fanfare, Maasklanken, Creation, KBO, de school Lindekring enz. Eentree is vrij. Meer informatie: Peter Hendriks 06-27078438 Namens de contactgroep st. Agatha groeten

### Gezellige middag in de Agaat

De gezellige middag met na afloop lekker eten was al enige tijd geleden goed aangekondigd: een stukje in de dorpskrant, een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus, een mailcontact en nogmaals een stukje in de dorpskrant. En het resultaat van deze publiciteit was goed te merken: maar liefst 43 mensen hadden zich aangemeld en maar liefst 35 mensen bleven eten. De middag begon om 15.00 uur. Op een beeldscherm verscheen een filmpje waarin alle jaargetijden in Sint Agatha aan bod kwamen vergezeld van een toepasselijk muziekstukje. De bezoekers druppelden binnen, meteen kregen ze een kopje koffie of thee aangereikt voor een schappelijk prijsje.

Om half vier opende Willem Cranen, contactpersoon van de werkgroep Ontmoeten, de middag. Hij heette iedereen welkom en zei verheugd te zijn over de grote opkomst. Meteen daarna werden er foto's uit de oude doos vertoond; er was zelfs een foto uit 1915 (dus bijna een eeuw oud). Op diverse foto's werden de personen herkend. "Oh, dat is de oude pastoor", of "dat is meester Hurkens" of namen van de kinderen die nu bijna veertigers zijn. Het publiek was heel enthousiast bij het zien van de oude foto's en er werden ook enkele herinneringen opgehaald bijv. aan de strenge winter van 1963, waarin de zoon van Miet Taks geboren is.

Tussendoor was er ook nog tijd voor een biertje, een wijntje en een borreltje. Om half vijf waren de foto's bekeken en vroeg Willem wat de bezoekers van deze opzet vonden. De meesten vonden het heel leuk; som-



mige mensen wilden alleen maar lekker kletsen; anderen wilden alleen maar lekker eten; weer anderen wilden een activiteit zoals bijv. een quiz. Het

spreekwoord: zoveel hoofden, zoveel zinnen was hier ook weer van toepassing. Willem beloofde de aanwezigen met de werkgroep Ontmoeten alle reacties te bespreken en in ieder geval een volgende bijeenkomst te organiseren.

Om vijf uur verlieten we de kantine van de Agaat en gingen we naar de podiumzaal. Werkelijk, een vijfsterrenrestaurant kan het niet beter doen. Mooi gedekte tafels, een bloemetje, een kaarsje en sfeerlicht. En bovendien de geur van een heerlijke tomatensoep. Iedereen ging aan de tafels zitten en de soep werd opgeschapt. Dat de soep goed smaakte, bleek wel uit het feit dat de pan

helemaal leeg was. Het hoofdgerecht bestond uit heerlijk zacht vlees in een romige champignonsaus, krieltjes en boontjes. Een grote kom salade maakte het nog af. En als verrassing had Annie Gerrits nog een hele grote pan appelmoes gemaakt. Heerlijk.

Het toetje bestond uit diverse bavaroises en een ijsbolletje met chocolade. Het was een toetje om je vingers bij af te likken. Best vermeld mag worden dat dit lekkere etentje verzorgd was door cateringbedrijf Martijn van Koeverden uit Cuijk. En dat voor €10,-

Om kwart over zeven gingen de mensen, nog nagenietend van deze leuke middag/avond, naar huis. De mensen van de werkgroep ruimden de kantine en de podiumzaal op en ook zij gingen moe maar voldaan en tevreden over de geslaagde middag naar huis.

Deze middag zal zeker een vervolg krijgen, zorg dat u er dan bij bent, dan wordt het (misschien) nog gezelliger. De werkgroep Ontmoeten in samenwerking met de KBO

### “Onder Ons Avond”

Vrijdag 7 november j.l. hebben wij gezamenlijk onze “onder ons avond”

gehouden. Alle vrijwilligers van onze v.m. parochie H. Agatha waren daartoe uitgenodigd. Na de “koffie



met gebak” en het bijzondere welkom door Thea stak het Visserskoor van wal en nadat de diverse rivieren en wateren zijn bevaren en bejubeld, heeft Jan Minten ons een presentatie getoond over zijn driemaandendurende voetreis van 2797 km vanaf Cuijk naar Santiago de Compostella. Zijn belevenissen onderweg werden door hem gepassioneerd verteld en hebben ons allen zeer geboeid.

Nadien werd Kees Michielse het Sintaagtes dialect bijgebracht en hebben we hem gevraagd nog lang hier te “blieve”. Ter oefening thuis is hem een cd aangeboden.

Dion Jilesen mocht een prachtige kaars met het embleem van de H. Martinus ontvangen.

Dit voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de parochie H. Agatha. Dankzij zijn volharding hebben we nog steeds een hechte geloofsgemeenschap. Dion, dank hiervoor.

Ook Thea en Peter mochten een bloemetje ontvangen voor hun niet aflatende arbeid en meedenken al sinds de vorige eeuw.

Wederom werd er weer genoten van de klanken van het Visserskoor dat, na de verzoeknummers, afsloot met hun eigen prachtige loflied. Na een woord van dank aan allen en tevens de oproep naar alle vrijwilligers om toch vooral door te gaan. Bemoedigend zijn ook de uitgaven voor de aanschaf van materialen t.b.v. het kerkhof en door onze eigen “kerkhofploeg” wordt het werk uitgevoerd. Zeker mag niet vergeten worden de aandacht

voor onze “KERKBALANS”. De financiële druk is heel zwaar. Sta hier eens bij stil. Blijf onze parochie daarin steunen.

Bij het huiswaarts gaan werd een roos aangeboden als herinnering aan deze gezellige “onder ons-avond”. Dank aan u allen, namens,



Contactgroep Rondom de Toren St. Agatha

## Rondom de Martinustoren Katwijk

Als de blaadjes vallen weten we dat de winter in aantocht is en dit jaar al weer bijna verleden tijd. Wij kijken nog even om naar september; 2 Mariafeestdagen, Maria Geboorte en Onze Lieve Vrouw van Smarten. Maria Geboorte is voor ons allen heel toegankelijk. Wij vieren ook onze geboorte/verjaardag en kijken terug, tellen er weer een jaartje bij. Op naar het volgend jaar.

Maar Maria, Moeder van Smarten klinkt wat minder toegankelijk. Kunnen we dan een gedachtenis van Maria zeven smarten maar afschaffen? Maar als we even om ons heen kijken en al het lijden, dichtbij of veraf, tot ons laten door dringen, dan moeten we constateren dat er veel lijden is. We zoeken in/bij Maria troost, bidden, vragen, gaan op bedevaart, vinden elkaar, luisteren naar anderen, helpen waar mogelijk is in allerlei vormen en/of steken eenvoudig een kaarsje op.

Zo zie je dat Maria de verbindende schakel is, niet alleen op bedevaart maar ook in ons dagelijks leven. Kom maar eens bij de grot, je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal, een groet, een stukje verbondenheid. Op zich een wonder.

Ook de vieringen in oktober, de rozenkransmaand, stonden in het teken van Maria. Het koor uit St. Agatha kwam op 12 oktober zingen en het Dames en Herenkoor van Katwijk zongen op zondag 26 oktober



ber de pelgrim mis uit Lourdes, mede omdat Lourdes-

bedevaartgangers uit het land van Cuijk, en 'n week later vanuit Eindhoven en uit Salland, Overijssel, naar Katwijk kwamen, om elkaar weer te ontmoeten, herinneringen ophalen, even bijpraten, foto's uitwisselen en ervaringen die je niet snel wil vergeten. En zo is Maria ook hier in Katwijk bij de grot de verbindende schakel.

Allerzielen zondag 2 november hebben we samen onze dierbare herdacht. Niet dat we die vergeten, maar extra aandacht is voor allen prettig. De graven worden schoongemaakt, een bloemetje en 'n kaarsje bijgezet. Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een prachtige alomvattende tekst.

Het kerkelijk jaar mag dan bijna afgesloten worden en het nieuwe met de advent beginnen. De meeste mensen plannen door tot eind december en beginnen 1 januari met een nieuwe agenda. De voorbereidingen voor Kerst zijn volop bezig. In sommige winkels staat de kerstversiering al klaar. Wij denken eerst aan ons heerlijk avondje.

Ruimen de laatste bladeren uit de grote kerktuin nog op en bereiden ons voor op de winterse kou. De plannen voor de kerktuin zijn in een ver gevorderd stadium. Er is gekeken en gecontroleerd hoe en waar de rioleringen liggen. Bomen en begroeiing geïnspecteerd. Het verslag van de informatieavond over de kerktuin staat in het dorpsblad van Katwijk. Over de symboliek van de beplanting komen we in een volgende Mantel op terug.

Wij wensen allen mooie feestdagen en een zinvolle Kersttijd. Wij hopen u in deze donkere dagen te ontmoeten. De sfeervolle kerstnachtviering is op 24 december om 20.30 uur. Er wordt door vele gedacht, gewerkt, gestudeerd om samen met vele Kerstmis te vieren.

### 450 jaar Parochie Linden

In 1564, dit jaar dus 450 jaar geleden, is de parochie Linden opgericht. Helaas kunnen we dit feit niet meer als zelfstandige parochie herdenken, maar er is voldoende reden om hier op een eigentijdse wijze aandacht aan te besteden. We willen dit doen door niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de toekomst te kijken en er ideeën over te ontwikkelen.

Aanvankelijk dachten we aan de organisatie van een programma in het najaar van het jubileumjaar 2014, maar dat is helaas niet mogelijk gebleken. Daarom zal een programma in het begin van 2015 worden georganiseerd. Voor zover bekend was Cornelis van den Bergh anno 1564 de eerste pastoor van Linden. Hij nam het initiatief tot oprichting van het St. Antonius en Maria-gilde in 1565, dus ook het Lindense gilde heeft in 2015 een jubileumjaar te vieren...

Onze ideeën voor de viering van het 450-jarig jubileum gaan uit naar het organiseren van een regionaal symposium met als thema het kerkzijn in de tegenwoordige en toekomstige tijd. Eerst willen we in onze eigen geloofsgemeenschap inventariseren hoe gedacht wordt over de huidige en toekomstige koers van de geloofsgemeenschap Linden. We gaan dat doen via een enquête. De resultaten van de enquête kunnen dan bruikbaar zijn voor het symposium. We zijn ook blij dat het parochiebestuur ons initiatief om zo naar de toekomst te kijken waardeert, wil meedenken en het ook ziet als een belangrijke ontwikkeling voor de andere geloofsgemeenschappen in de parochie.

Maar bovenal willen we van ons jubileum ons eigen feestje maken, met een feestelijke viering en nazit. Tot zover onze gedachten over de organisatie van een jubileumweekend begin 2015. Dit onderwerp krijgt dus nog zijn vervolg.

*Ik loop langs de straat, ik loop in het donker  
Ik ben nog niet thuis, ik moet nog zo ver.  
Er schijnt haast geen maan, ik zie niet één ster,  
Die mijn weg kan verlichten met zijn geflonker.*

*Ik klop aan een huis, ik heb al zo lang gelopen,  
Voor een ogenblik warmte, een ogenblik rust,  
Waar een mens op mij wacht, waar iemand mij kust,  
Maar de ramen zijn stil en niemand doet open.*

*Maar dan hoor ik een stem, voel een hand op mijn  
schouder,  
Een stem die mij zegt; "Kind, wat sta je alleen?  
Kun je dan helemaal nergens meer heen?  
Kom in mijn warmte, het wordt steeds maar kou-  
der."*

*Dan betreed ik een huis, niet veel meer dan een  
stal,  
Een lantaarn verlicht het geluk van het heden.  
Er is overal liefde en overal vrede,  
Ik kan het leven weer aan, dat nu komen zal.*

*Uit: Er zijn woorden voor - Kees Harte.*



## Contactgroepen Rondom de Torens

### geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081  
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

### geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822  
Dhr. Wim Hofmans 313998

### geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612  
Dhr. Ton Lukassen 314633

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272  
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

### geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030  
Dhr. Gerard Smits 316066

### geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Nelly Strik 317243  
Mevr. Mickey Nuijs 318725 Mevr. Wilma v Daal 313871  
Dhr. Harrie van Haren 314333 Dhr. Piet Wagemans 312069

### geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137  
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228  
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227  
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

### Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555  
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:  
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333  
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233  
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555  
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612  
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137  
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

### Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

## Parochiestatistiek

### Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

7 september	Dominik Deskiewicz	H. Jozef
14 september	Max van Wanroij	St. Martinus
21 september	Bryce McCombs	St. Martinus
28 september	Gino-Lee Broeren	H. Jozef
28 september	Daimen Claus	H. Jozef
5 oktober	Simon Arts	H. Lambertus Beers
11 oktober	Nicole Wröbel	H. Jozef
19 oktober	Eline Ebbers	H. Agatha
26 oktober	Melody Derks	H. Martinus

16 oktober	Theo Rutten	H. Jozef	86 jaar
18 oktober	Lucas Kelwulan	H. Jozef	87 jaar
22 oktober	Gerrit van Raaij		
	H. Lambertus Linden		78 jaar
23 oktober	Peter Kerstens	H. Martinus	72 jaar
24 oktober	Jan Klabbers	H. Jozef	80 jaar
4 november	Wout van Laake-Berlie		
	H. Lambertus Beers		92 jaar
13 november	Jo Jansen		
	H. Antonius van Padua		82 jaar
20 november	Adrie Bertens-Persoons		
	H. Jozef		70 jaar

### Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

11 september	Paul van der Sande	60 jaar
	Susan Hijmans	59 jaar
	Steven van der Sande	29 jaar
	Tessa van der Sande	26 jaar
	St. Martinus	
13 september	Toine Cloostermans	
	St. Martinus	57 jaar
24 september	Mat Boumans	
	H. Antonius van Padua	73 jaar
27 september	Douwe Schaafsma	
	St. Martinus	82 jaar
3 oktober	Lies Cornelissen-Cornelissen	
	H. Antonius van Padua	83 jaar
13 oktober	Carl Reijs	St. Martinus 83 jaar



### Gerarduskalender



Hij is er weer: de nieuwe Gerarduskalender.  
Te koop bij: Pastorie St. Martinus Kerkstraat 10, Cuijk

### Een buiging voor jou

Breng jij je kind eerbied bij? Waarom en hoe doe je dat? Wij willen het deze maand hebben over heiligheid en eerbied, die met God te maken hebben.

Over heiligen als Sint Maarten en Sint Nicolaas, die zich letterlijk bogen naar de kleinen en de armen en daarmee God eer brachten. Zo ontstond het thema 'Een buiging voor jou'. Redactielid Nelleke Spiljard zegt het mooi: 'Hoe geef je eerbied mee? Door het te hebben. Door samen te kijken. Je moet wel vertragen, haast is funest.' Lees meer op de site geloventhuis.nl, die je deze maand helpt heiligheid en eerbied in je gezin uit te beelden en ter sprake te brengen. Een mooie herfst!

Ellie, Marjet, Mirjam, Nelleke, Tim (redactie Geloven thuis)

### 'DORST?'

**Week van Gebed voor de Eenheid van christenen: 'DORST?'**

'Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de Eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief.

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samarietaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over 'levend water'. De tekst nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd.

De Raad van Kerken en de EA-EZA kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen

mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Ook de Cuijkse kerken doen mee met de Week van het Gebed voor de eenheid van christenen. Er is een oecumenische viering rond het thema 'Dorst?' op 18 januari om 19.00 uur in de protestanse kerk aan De Markt.

Viert u met ons mee?



## PRIBORD



### Parochie-agenda

- 1-12 Parochiebestuur Jongerenplatform
- 2-12 Overleg Jozefkerk, gemeente en wijkraad
- 3-12 Overleg kinderwerk
- 9-12 Ouderavond Vormsel
- 11-12 Rock Solid
- 12-12 Speurtocht communicanten Lambertuskerk
- 12-14-12 Jongerenretraite Abdij Koningshoeven
- 15-12 Rondleiding communicanten Martinuskerk
- 16-12 Adventsfilmpastorie
- 17-12 Werkgroep Liturgie Vianen
- 19-12 Muziekkeuze commissie Herenkoor Martinus
- 20-12 Adventsconcert St. Agatha
- 21-12 Adventsconcert Vianen
- Adventsconcert Martinus Cuijk
- 11-01 Nieuwjaarsbijeenkomst jongeren
- 13-01 Info-avond Lourdesreis
- 14-01 Communiebijeenkomsten
- 18-01 Nieuwjaarsconcert Gaudete in Domino
- 21-01 Communiebijeenkomsten
- 22-01 Contactgroep Rondom de Antoniusstoren
- 29-01 ouderavond Eerste Communie

De meest bijgewerkte agenda kunt u vinden op de website van de parochie



## Wereldreis

Je bent op reis, al weet je niet waarheen Esmay, één van de jongeren uit onze parochie is op wereldreis. Zij stuurde ons voor het parochieblad het volgende artikel:

7 oktober 2014: "Vader in de hemel, ik dank U dat ik vandaag mag bidden om Uw kracht. Wilt U mij kracht schenken in mijn geest, in mijn ziel en in mijn lichaam om voorwaarts te gaan. Ik heb mijn besluit gemaakt, ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gemaakt. Ik ga alleen op reis.

Maar ik heb ook gezegd dat ik U wil volgen, dat ik U wil dienen en dat ik U wil gehoorzamen. Ik vraag U daarom om Uw kracht. Help mij Heer, om tijdens deze reis voorwaarts te gaan. Ik weet dat ik dit niet kan vanuit mijn eigen kracht. Help mij om elke dag in Uw overwinning te leven. Want ik geloof dat U met mij bent, al de dagen van mijn leven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen."

Daar stond ik dan, afscheid te nemen van de allerbelangrijksten in mijn leven op Schiphol. Nog een laatste "kruisje" slaan en mijn reis was dan ook echt begonnen. Terwijl ik dit artikel schrijf zit ik precies een maand in Indonesië. Er zijn 3 redenen waarom ik besloten heb om deze reis te maken: voor geestelijke groei, voor bevrijding en voor een doorbraak.

Geestelijke groei: "Jezus, ik dank U dat ik Uw kind mag zijn en dat ik met U mag wandelen. Ik wil mijzelf volkomen leren overgeven aan Uw wil. Ik wil groeien in mijn geestelijk leven. Ik wil groeien in toewijding, in heiligheid, in reinheid. Wilt u aan het werk gaan in mijn leven en wilt U mij veranderen? Maak van mij degene die U wilt dat ik zal zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen."

Doordat ik me volkomen moet overgeven aan de cultuur, de mensen en het geduld in dit land, laat God mij op zijn tempo zien wie ik werkelijk ben en wat zijn doel is met mij. Waar ik nu ben achtergekomen is dat ik echte liefde ontvang door puur onder de mensen te zijn en mijzelf te geven voor de mens die het nodig heeft. Ik word onrustig als ik alleen ben, ook al heb ik al het mooie om me heen. Daar heb ik het tot nu een aantal keer heel moeilijk mee gehad. Daarom beseft ik dat wij als mensen elkaar zo hard nodig hebben. Geven maakt je gelukkiger dan nemen. En deze cultuur geeft!!! Ook al hebben ze materialistisch niks, mensen kunnen je al het fysieke geven wat je nodig hebt in dit leven.

Bevrijding: "Heer, ik heb een wonder nodig. Ik voel mij bedrukt. Ik wordt geplaagd door het kwaad en zijn geesten. Bevrijd mij van alle angst en vrees. Breng de stemmen tot zwijgen die mij tot wanhoop en onzekerheid leiden. Help mijn gevoelens en emoties weer onder controle te krijgen. Stroom met uw rust, vrede en liefde door mijn lichaam, mijn geest, mijn ziel en mijn gedachten. Verlos mij door Uw kracht. Dank u dat u nu op dit moment met mij bent. In de naam van de Vader, de

Zoon en de Heilige Geest, Amen."

Ik verlang net als elk mens naar rust, liefde en vrede. Voordat ik deze reis begon voelde ik veel onrust en werd ik telkens maar geplaagd door negatieve gedachten die betrekking hadden op de onzekerheid die ik voelde over mijn toekomst. Deze gedachten zijn nu nog steeds aanwezig. En daardoor vind ik het nog steeds moeilijk om echt te genieten en stil te staan bij alles wat ik meemaak hier. Want wat ben ik toch gezegend om bijvoorbeeld op een eiland te mogen komen waar in totaal maar een kleine 20 toeristen zijn geweest! Toch word ik tijdens deze reis gedwongen om met de dag te leven en de verkeerde keuzes die ik hier maak te accepteren en te belijden. Maar vooral om al mijn emoties en gedachten er te laten zijn en deze heel eerlijk met God te delen. Dit is vaak heel moeilijk en ik moet er elke dag hard voor werken, maar dit is de enige manier om mezelf te bevrijden van het negatieve en om alles wat ik vasthield los te laten. Ik leer nu steeds meer geduld te hebben voor de toekomst die God met mij in petto heeft.

Doorbraak: "God, Ik dank U dat we mogen geloven. Dat U onze Heer en de levende God bent. Heer, U roept ook mij als Uw kind op om te strijden in mijn gebed en te geloven voor een geweldige doorbraak. Ik geloof dat U de uiteindelijke overwinning gaat geven. God, geef daarom ook een overwinning in mijn persoonlijk leven. Ik heb een doorbraak nodig waardoor ik volledig kan vertrouwen op uw weg met mij. Want U alleen weet wat het beste voor mij is. Laat mij Uw weg en Uw waarheid zien, ook al moet ik daarvoor vaak mijn hoofd stoten. Want vergeef mij Heer wanneer ik te koppig ben om meteen Uw weg te willen volgen. Leer mij om geduld te hebben en me alleen te focussen op Uw richting. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen."

Ik hoop dat ik tijdens deze reis, maar ook in de nabije toekomst, een overwinning zal ontvangen in mijn leven en daardoor meer en meer gevuld kan worden met Gods rust, vrede en liefde. Hierdoor zal ik bereid zijn om te kunnen delen en geven met de mens die ik nog tegen mag komen, maar ook met de gezegende en waardevolle mensen die al in mijn leven aanwezig zijn.

Esmay



## Rock Solid Tiengroep

### Een nieuwe start!

Het schooljaar is alweer een tijdje begonnen en ook Rock Solid is weer gestart. Dit jaar met een nieuwe groep en nieuwe onderwerpen. Iedere eerste zondag van de maand komen we bijeen. In september was het onderwerp Rock & Roll en hebben we heerlijk geswongen op de muziek van o.a. the Baseballs en kwamen er vragen aan de orde als: naar wie zou jij gaan als je kat was overleden? Google, je ouders, je vrienden of God? In oktober was het thema Social Media en hebben we een eigen instawall gemaakt in onze jongerenruimte. Maud heeft een kleine samenvatting geschreven.

We hebben het gehad over social media met leuke opdrachten, waardoor we op een speelse manier leren over van alles. Ook dankzij verhalen uit de bijbel, het woord voorgelezen op een boeiende bladzijde, leerden we veel.

Wij als team waren erg verrast door alle inbreng van de leden en de grote groep die iedere maand weer komt! We hebben ontzettend veel zin in de rest van het jaar! Wil je ook eens een keer komen? Je kunt altijd langskomen. Rock Solid is iedere eerste zondag van de maand om 19:00 in de jongerenruimte van de st. Martinuskerk. Je kunt ons bereiken via onze facebookpagina: <https://www.facebook.com/RockSolidCuijk>

Ylona



## Aanstaande vormelingen

### Aan alle aanstaande vormelingen en hun ouder(s)/ verzorger(s),

De voorbereiding van het vormsel voor 2015 gaat weer van start. Zit je in of buiten de parochie in groep 8, ben je 11 of 12 jaar, dan kun je aan de voorbereiding meedoen en het vormsel ontvangen. In onze parochie wordt het vormsel toegediend in het voorjaar van 2015. De voorbereiding bestaat uit ongeveer 6 bijeenkomsten en het geweldige Are You Ready Vormselweekend. De voorbereiding zal plaatsvinden met alle andere vormelingen uit de geloofsgemeenschappen van onze parochie. Als je je opgeeft, krijg je daar t.z.t. informatie over.

De ouders zelf melden hun zoon/dochter aan om het vormsel te ontvangen. U kunt het aanmeldformulier downloaden van de parochiewebsite: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl) onder Geloof en Leven □ Vormselwerkgroep

Uw briefje van aanmelding kunt u in de brievenbus doen bij: pastorie (Kerkstraat 10, Cuijk), Gerrit van Oosterom (Dr. Moonsweg 12, Beers), Parochiecentrum Vianen of digitaal via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl). Het moet uiterlijk 5 december binnen zijn.

Hebben we dan uw aanmelding niet binnen, dan kan uw zoon/dochter in 2015 niet gevormd worden.

De eerste ouderavond vindt plaats op dinsdag 9 december om 20.30 uur in de Kinderkapel (ingang aan de Grotestraat) van de Lambertuskerk in Beers. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Nadere informatie kunt u altijd krijgen via de website of het parochiesecretariaat ([info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl) of 0485.312555).

Met hartelijke groet,

Wergroep Vormsel en  
pastoor Theo Lamers



## Kindje wiegen

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van kindje Jezus. Op eerste kerstdag is de peuter-kleuter viering "Kindje wiegen", een kerstviering voor de allerkleinsten. Samen gaan we luisteren naar het kerstverhaal, kerstliedjes zingen en bidden. We gaan dan op kraamvisite bij het pasgeboren kindje Jezus en we mogen het kindje wiegen. Dus kom met je broers, zussen, ouders, grootouders, neefjes en nichtjes op 1e Kerstdag om 15.30 uur naar de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum naar het "Kindje wiegen"!!!



**Kindje wiegen**

Kerst voor de kleinsten

Samen met broertjes en zusjes, papa's en mama's, opa's en oma's

**1<sup>e</sup> kerstdag**

**15.30 uur**

**Martinuskerk Cuijk**

Parochie H. Martinus

Meld je aan op de Facebookpagina H.Martinus voor alle updates of schrijf je in voor de e-maillijst via [info@martinuscuijk.nl](mailto:info@martinuscuijk.nl).

## Peuterkleuterviering oktober

Op zondag 5 oktober was de peuterkleuterviering met het thema "Welkom bij Jezus", die dit keer in de Lambertuskerk van Linden was. We konden gezellig bij elkaar achter het altaar zitten. We hebben geluisterd naar het verhaal over kinderzegening uit een boek met mooie plaatjes. Daarna hebben we samen gebeden bij een kaarsje. Ook hebben we zelf muziek gemaakt, gezongen en gedanst. Na afloop was er nog ranja met iets lekker en voor de papa's en mama's koffie en thee. Komen jullie de volgende keer ook naar de peuterkleuterviering "Kindje wiegen" op eerste kerstdag?



## Martinusfeest 8 november 2014



Op 8 november werd het Martinusfeest gevierd in de Sint Martinuskerk in Cuijk. Ruim 60 kinderen hebben samen met hun ouders in de kerk lampionnen geknutseld. Van

eierdozen werden prachtige creaties gemaakt. Na het versieren van de lampionnen werden de kinderen en hun ouders getraakteerd op een eenvoudige maaltijd. Om 18.00 uur begon de viering van het Martinusfeest. Sint Martinus en zijn pages kwamen onder luid tromgeroffel van het Sint Antonius en Martinusgilde de kerk binnen. Eenmaal binnen vertelde Sint Martinus zijn ver-



haal. Tijdens het verhaal kwam ook de bedelaar de kerk in om te vertellen wat hij had meegemaakt op de avond dat hij een gedeelte van de mantel van Martinus kreeg. Aan het einde van de viering stak Sint Martinus aan de paaskaars zijn fakkel aan. Dit was het teken voor de kinderen in de kerk om ook hun lampjes in de lampionnen aan te doen, helemaal klaar voor de lampionnoptocht. Vooropgegaan door het gilde vertrok Sint Martinus samen met de kinderen in optocht naar de parkeerplaats bij Maartenshof waar hij het Martinusvuur aanstak. Toen het vuur eenmaal goed brandde, was er voor alle aanwezigen nog een bekertje warme chocolademelk met iets lekkers erbij.





Kerststal H. Agatha  
St. Agatha



Knutselen  
Martinusfeest



Kerststal Jozefkerk  
Cuijk



Kerststal Martinus  
Cuijk



Presentatie  
diaken Jo Huijgens



Allerzielen



Eerste Communie-  
bijeenkomst Cuijk



Vormselgroep



Kerststal H. Antonius  
van Padua Vianen